



Zondag 9 december 2018
 Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode
 2^e advent
 m.m.v. Vocaal Ensemble Jubilate
 o.l.v. Jelle Everhardus



Thema: Is er een weg terug?

We beginnen de dienst in stilte; het orgel klinkt

Begroeting

Aanvangswoord

Vandaag is Johannes onze gids. Johannes die ging dopen. De zoon van Zacharias, die moest zwijgen totdat zijn zoon geboren was. Want die zoon zal spreken: hij sluit zich aan bij zijn grote voorganger Jesaja en roept om nieuwe wegen. Wegen die leiden tot ommekeer. Bekering dus. Nu. Nieuw begin, waardoor de komende Messias zijn ruimte krijgt. Maar wie kan echt opnieuw beginnen? Alles achterlaten wat in de weg zit, alles loslaten wat ons bij het oude houdt, terwijl we wel anders zouden willen? Is er een weg terug? Mogen we nog even wachten, even denken? Van Johannes mag dat niet. Die heeft geen tijd te verliezen. Maar wij, wij steken ons licht eerst op bij het licht van Christus.

Aansteken van de kaarsen op tafel

Zingen: 461 : koor 1, allen 2,3 en 4 - Wij wachten op de koning

Bemoediging en drempelgebed

Ons vertrouwen is in de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
 die trouw is, door alle tijden heen
en zijn plannen niet opgeeft, totdat zij voltooid zijn.

Met al wat wij deden en nalieten komen wij hier,
 met onze vreugde en met onze spijt.
 Wij vragen Hem ons te aanvaarden
 en te vergeven, wat wij onszelf niet vergeven kunnen.

Geef ons uw vrede.

Amen

Openingspsalm: koor psalm 85, onberijmd

Kyrie: 301k



l: Ky - ri - e e - lei - son. *ll:* Ky - ri - e e - lei - son.

l: Chri - ste e - lei - son. *ll:* Chri - ste e - lei - son.

l: Ky - ri - e e - lei - son.
ll: Ky - ri - e e - lei - son.

Kyriegebed - beantwoord met Kyrië 301k

Gloria koor: Magnificat , de lofzang van Maria, van Thomas Weelkes
(vertaling in lied 157b)

Het Adventproject - de kinderen gaan naar de nevenruimte

Gebed voor de opening van het Woord

Eerste lezing,

-voorafgegaan door lied 338f – Halleluja: koor en allen



1 voorzang, 2 allen:

Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja,

hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

voorzang Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen.

allen Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Componist Albert de Klerk, Dichter Lucas 3,4,6

- Openbaringen 10
- Halleluja (338f)

Koor: Motet Erunt signa ... (Diego de las Muelas)

“Dan zullen er tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op de aarde zullen de volkeren sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee”

Tweede lezing: Lucas 3 : 1 – 6

Acclamatie: 339a - U komt de lof toe



U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al - le glo - rie, o Va - der,
o Zoon, o hei - li - ge Geest
in al - le eeu - wen der eeu - wen.

Componist Frits Mehrrens, Dichter

Zingen: 433 - Kom tot ons de wereld wacht
koor 1,2 en 4, allen 3 en 5

Preek

Koor: Motet Cum audisset Ioannis ... (Diego de las Muelas)

“Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van Christus hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’”

De kinderen komen terug in de kerkzaal

Zingen: 439: 1, 2 en 3 - Verwacht de komst des Heren ...

Inleiding op de inzameling

Voorbeden en stil gebed met gezongen antwoord



Componist Paul Schollaert, Dichter

Onze Vader

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

Inzameling voor Amnesty International en voor Mwana Ukundwa in Rwanda

Slotlied: 463 : 1 t/m 8 - Licht in onze ogen
Allen: 1,3,6 en 8, koor: 2, 4, 5 en 7

Zegen

Allen: Amen, Amen, Amen

Algemene symboliek bij de tafelschikkingen.

Als het basissymbool voor de schikkingen in de adventsperiode gebruiken we een krans.

De cirkel kent geen begin en geen eind, zij is het teken voor de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat. Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn.

In de lezingen uit het boek Openbaring horen we hoe het Licht steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker en verschrikkingen. In de Advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.